

Αγαπητοί πολίτες της Ρωσίας, πολίτες των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ, κάτοκοι των Νομών Ζαπορόζιε και Χερσώνος, βουλευτές της Κρατικής Δούμα, γερουσιαστές της Ρωσικής Ομοσπονδίας,

Όπως γνωρίζετε, στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ και στους Νομούς Ζαπορόζιε και Χερσώνος διεξήχθησαν δημοψηφίσματα. Τα ψηφοδέλτια καταμετρήθηκαν και τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί. Ο λαός έκανε την επιλογή του, μια αδιαμφισβήτητη επιλογή.

Σήμερα θα υπογράψουμε τις Συνθήκες για την ένταξη στην Ρωσική Ομοσπονδία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέσκ, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, του Νομού Ζαπορόζιε και του Νομού Χερσώνος. Δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι η Ομοσπονδιακή Συνέλευση θα υποστηρίξει τους συνταγματικούς νόμους για την ένταξη στην Ρωσία και την ίδρυση τεσσάρων νέων Νομών, των νέων μας εκλογικών περιφερειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διότι αυτή είναι ή βούληση εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αυτό είναι αναμφίβολα δικαίωμά τους, ένα εγγενές δικαίωμα επικυρωμένο στο πρώτο άρθρο του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, που αναφέρει ευθέως την αρχή των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών.

Επαναλαμβάνω, είναι ένα εγγενές δικαίωμα των λαών. Βασίζεται στην ιστορική μας συγγένεια, και είναι αυτό που οδήγησε τους προγόνους μας για γενεές, εκείνους που οικοδόμησαν και υπερασπίστηκαν την Ρωσία για αιώνες από την περίοδο των αρχαίων Ρως, στην νίκη.

Εδώ στην Νέα Ρωσία (Νοβοροσίγια), ο [Πιότρ] Ρουμιάντσεφ, ο [Αλεξάντερ] Σουβόρωφ και ο [Φιόντορ] Ουσάκωφ έδωσαν τις μάχες τους, και η Μεγάλη Αικατερίνη και ο [Γκριγκόρι] Ποτέμκιν ίδρυσαν νέες πόλεις. Οι παππούδες και οι προπάπποι μας πολέμησαν εδώ μέχρι εσχάτων στην διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου.

Θα θυμόμαστε παντοτινά τους ήρωες της Ρωσικής Άνοιξης, εκείνους που αρνήθηκαν να αποδεχτούν το νεοναζιστικό πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014, όλους εκείνους που πέθαναν για το δικαίωμα να μιλούν την μητρική τους γλώσσα, να διατηρήσουν τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, και την θρησκεία τους, και για το ίδιο το δικαίωμα να ζήσουν. Θυμόμαστε τους στρατιώτες του Ντονμπάς, τους μάρτυρες του "Χατίν" της Οδησού, τα θύματα των απάνθρωπων τρομοκρατικών επιθέσεων που διεξήγε το καθεστώς του Κιέβου. Τιμούμε την μνήμη των εθελοντών και πολιτοφυλάκων, των πολιτών, των παιδιών, των γυναικών, των ηλικιωμένων, των Ρώσων, των Ουκρανών, των ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων· του λαϊκού ηγέτη του Ντονέσκ Αλεξάντερ Ζαχάρτσενκο· των στρατιωτικών διοικητών Αρσέν Παβλώφ και Βλαντίμιρ Ζόγκα, της Όλγα Κοτσούρα και του Αλεξέι Μοζγκοβόι· του εισαγγελέα της Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ Σεργκέι Γκορένκο· του αλεξιπτωτιστή Νουρμαγκομέντ Γκαντζιμαγκομέντωφ, και όλων των στρατιωτών και αξιωματικών μας που πέθαναν ηρωικά στην διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Είναι ήρωες. Ήρωες της μεγάλης Ρωσίας. Σας παρακαλώ να τιμήσουμε την μνήμη τους με ενός λεπτού σιγή.

Σας ευχαριστώ.

Πίσω από την επιλογή των εκατομμυρίων κατοίκων των ΛΔ Ντονέσκ και Λουγκάνσκ και των νομών Ζαπορόζιε και Χερσώνος, βρίσκεται η κοινή μας μοίρα και η χιλιόχρονη ιστορία μας. Οι άνθρωποι πέρασαν αυτήν την πνευματική σύνδεση στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Παρ' όλες τις δοκιμασίες που υπέστησαν, κράτησαν την αγάπη τους για την Ρωσσία όλα αυτά τα χρόνια. Κι αυτό δεν μπορεί να το καταστρέψει κανείς. Ιδού ο λόγος που τόσο οι μεγαλύτερες γενεές όσο και οι νέοι άνθρωποι – αυτοί που γεννήθηκαν μετά την τραγική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης – ψήφισαν υπέρ της ενότητάς μας, και του κοινού μας μέλλοντος.

Το 1991 στην Μπελοβέσκαγιε Πούσε, οι εκπρόσωποι της κομματικής ελίτ της εποχής εκείνης έλαβαν την απόφαση να τερματίσουν την Σοβιετική Ένωση, χωρίς να ρωτήσουν τους απλούς πολίτες τι ήθελαν, και οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά αποκομμένοι από την πατρίδα τους. Αυτό διέρρηξε και διαμέλισε την εθνική μας κοινότητα και επέφερε μιά εθνική καταστροφή. Ακριβώς όπως η κυβέρνηση κάποτε, οριοθέτησε αθόρυβα τα σύνορα των Σοβιετικών Δημοκρατιών, στο παρασκήνιο μετά την επανάσταση του 1917, οι τελευταίοι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, ενάντια στην άμεση έκφραση της βούλησης της πλειοψηφίας του λαού στο δημοψήφισμα του 1991, κατέστρεψαν την σπουδαία μας χώρα, και απλώς υποχρέωσαν τους λαούς των πρώην δημοκρατιών να το αντιμετωπίσουν ως τετελεσμένο.

Δύναμαι να δεχθώ ότι δεν γνώριζαν καν τι έκαναν και τι συνέπειες θα είχαν οι πράξεις τους εν τέλει. Αλλά δεν έχει σημασία σήμερα. Δεν υπάρχει πιά Σοβιετική Ένωση, ούτε γίνεται να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Στην πραγματικότητα, η Ρωσσία δεν την χρειάζεται άλλο σήμερα· δεν είναι η φιλοδοξία μας αυτή. Όμως ισχυρότερο από κάθε τι είναι η αποφασιστικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι λόγω του πολιτισμού, της θρησκείας, των παραδόσεων και της γλώσσας τους, θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος της Ρωσσίας, και που οι πρόγονοί τους έζησαν σε μία ενιαία χώρα για αιώνες. Ισχυρότερο από κάθε τι είναι η αποφασιστικότητά τους να επιστρέψουν στην πραγματική ιστορική τους πατρίδα.

Για οκτώ συνεχή έτη, οι άνθρωποι στο Ντονμπάς υπέστησαν γενοκτονία, βομβαρδισμούς και αποκλεισμό. Στην Χερσώνα και το Ζαπορόζιε επιδιώχθη μια εγκληματική πολιτική με σκοπό την καλλιέργεια μίσους για την Ρωσσία, για κάθε τι ρωσικό. Ακόμη και τώρα, στην διάρκεια των δημοψηφισμάτων, το καθεστώς του Κιέβου απείλησε με αντίποινα και θάνατο δασκάλες, γυναίκες που εργάζονταν σε εφορευτικές επιτροπές. Το Κίεβο απείλησε με καταστολή εκατομμύρια ανθρώπους που προσήλθαν να εκδηλώσουν την βούλησή τους. Όμως οι άνθρωποι του Ντονμπάς, του Ζαπορόζιε και της Χερσώνος δεν λύγισαν και εξέφρασαν την γνώμη τους.

Θέλω οι αρχές του Κιέβου και τα πραγματικά αφεντικά τους στην Δύση να με ακούσουν τώρα, και θέλω άπαντες να το θυμούνται αυτό: οι άνθρωποι που ζουν στο Λουγκάνσκ και το Ντονέσκ, στην Χερσώνα και το Ζαπορόζιε έχουν γίνει πολίτες μας, για πάντα.

Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να παύσει αμέσως πυρ και όλες τις εχθροπραξίες, να τερματίσει τον πόλεμο που εξαπέλυσε το 2014 και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα. Αλλά η επιλογή των ανθρώπων στο Ντονέσκ, το Λουγκάνσκ, το Ζαπορόζιε και την Χερσώνα δεν θα συζητηθεί. Η απόφαση ελήφθη και η Ρωσία δεν θα την προδώσει. Οι σημερινές αρχές του Κιέβου θα πρέπει να σεβαστούν την ελεύθερη έκφραση της βούλησης του λαού – δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι ο μόνος δρόμος για την ειρήνη.

Θα υπερασπιστούμε την χώρα μας με όλες μας τις διαθέσιμες δυνάμεις και πόρους και θα κάνουμε το παν δυνατόν για να εγγυηθούμε ότι ο λαός μας θα είναι ασφαλής. Αυτή είναι η μεγάλη απελευθερωτική αποστολή του έθνους μας.

Θα ανοικοδομήσουμε οπωσδήποτε τις κατεστραμμένες πόλεις και κωμοπόλεις, τις κατοικίες, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα θέατρα και τα μουσεία. Θα παλινορθώσουμε και θα αναπτύξουμε τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, τα εργοστάσια, τις υποδομές, καθώς και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδότησης, υγείας και παιδείας.

Βεβαίως θα εργασθούμε για την βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας. Μαζί θα διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες των νέων περιοχών θα αισθανθούν την υποστήριξη όλου του ρωσικού λαού, ολόκληρου του έθνους, όλων των δημοκρατιών, εδαφών και περιφερειών της αχανούς πατρίδας μας.

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι,

σήμερα θα ήθελα να απευθυνθώ στους στρατιώτες και αξιωματικούς μας που συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση, στους μαχητές του Ντονμπάς και της Νέας Ρωσίας, σε όσους προσήλθαν στα κέντρα στρατολόγησης αφότου έλαβαν το κλητήριο βάσει της εκτελεστικής διαταγής για μερική κινητοποίηση, τελώντας το πατριωτικό τους καθήκον, και σε όσους προσήλθαν εθελοντικά, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της καρδιάς τους. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους γονείς, τις συζύγους και τα παιδιά τους, να τους πω για ποιο λόγο αγωνίζεται ο λαός μας, τι είδους εχθρό αντιμετωπίζουμε και ποιος σπρώχνει τον κόσμο σε νέους πολέμους και κρίσεις και αντλεί αιματοβαμμένα κέρδη από αυτή την τραγωδία.

Οι συμπατριώτες μας, οι αδελφοί και οι αδελφές μας στην Ουκρανία, που είναι μέρος του ενωμένου λαού μας, είδαν με τα ίδια τους τα μάτια τι ετοίμασε η άρχουσα τάξη της καλούμενης Δύσης για την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Έβγαλαν τις μάσκες τους και έδειξαν το πραγματικό τους ποιόν.

Όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε, η Δύση αποφάσισε ότι ο κόσμος και όλοι μας θα υποτασσόμασταν μόνιμα στις επιταγές της. Το 1991, η Δύση νόμιζε ότι η Ρωσία δεν θα συνερχόταν ποτέ μετά από τέτοια σοκ και θα διαλυόταν μόνη της. Αυτό παρολίγο να συμβεί. Θυμόμαστε την φρικτή δεκαετία του 1990, πεινασμένοι, ξεπαγιασμένοι και απελπισμένοι. Αλλά η Ρωσία παρέμεινε όρθια, ζωντάνεψε, έγινε πιο δυνατή και κατέλαβε την θέση που της αξίζει στον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, η Δύση συνέχισε και συνεχίζει να ψάχνει μία ακόμη ευκαιρία να μας χτυπήσει, να αποδυναμώσει και να διασπάσει την Ρωσία, κάτι που ανέκαθεν ονειρευόταν, να τεμαχίσει το κράτος μας και να στρέψει τους λαούς μας εναντίον ο ένας του άλλου, και να τους καταδικάσει στην φτώχεια και τον αφανισμό. Δεν μπορούν να ησυχάσουν γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια τόσο μεγάλη χώρα με τέτοια τεράστια έκταση στον κόσμο, με τον φυσικό της πλούτο, τους πόρους και τους ανθρώπους της, που ούτε μπορεί ούτε θέλει να κάνει το θέλημα κάποιου άλλου.

Η Δύση είναι έτοιμη να υπερβεί κάθε όριο για να διατηρήσει το νεοαποικιακό σύστημα που της επιτρέπει να ζει από τον κόσμο, να τον λεηλατεί χάρη στην κυριαρχία του δολλαρίου και της τεχνολογίας, να εισπράττει έναν πραγματικό φόρο από την ανθρωπότητα, να αποσπά την πρωταρχική πηγή της ανάξιας ευημερίας της, το ενοίκιο που καταβάλλεται στον ηγεμόνα. Η διατήρηση αυτής της προσόδου είναι το κύριο, πραγματικό και απόλυτα ιδιοτελές κίνητρό τους. Αυτός είναι ο λόγος που η πλήρης απώλεια της κρατικής κυριαρχίας είναι προς το συμφέρον τους. Έτσι εξηγείται η επιθετικότητά τους προς τα ανεξάρτητα κράτη, τις παραδοσιακές αξίες και τους αυθεντικούς πολιτισμούς, και η προσπάθειά τους να υπονομεύσουν τις διεθνείς και ενοποιητικές διαδικασίες, τα νέα παγκόσμια νομίσματα και τα κέντρα τεχνολογικής ανάπτυξης που δεν μπορούν να ελέγξουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό γι' αυτούς να εξαναγκάσουν όλες τις χώρες να παραδώσουν την κυριαρχία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ορισμένες χώρες, οι άρχουσες ελίτ συμφωνούν οικειοθελώς να το κάνουν, συμφωνούν οικειοθελώς να γίνουν υποτελείς. Άλλες δωροδοκούνται ή εκφοβίζονται. Και αν αυτό δεν πετύχει, καταστρέφουν ολόκληρα κράτη, αφήνοντας πίσω τους ανθρωπιστικές καταστροφές, ερήμωση, ερείπια, εκατομμύρια κατεστραμμένες και κατακρεουργημένες ανθρώπινες ζωές, θύλακες τρομοκρατών, ζώνες κοινωνικής καταστροφής, προτεκτοράτα, αποικίες και ημιαποικίες. Δεν τους νοιάζει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι το δικό τους όφελος.

Θέλω να τονίσω και πάλι ότι η αδηφαγία και η αποφασιστικότητά τους να διατηρήσουν την απεριόριστη κυριαρχία τους είναι οι πραγματικές αιτίες του υβριδικού πολέμου που διεξάγει η συλλογική Δύση εναντίον της Ρωσίας. Δεν θέλουν να είμαστε ελεύθεροι – θέλουν να είμαστε αποικία. Δεν θέλουν ισότιμη συνεργασία – θέλουν να μας λεηλατήσουν. Δεν θέλουν να μας δουν να είμαστε μια ελεύθερη κοινωνία, αλλά μια μάζα άψυχων σκλάβων.

Βλέπουν την σκέψη και την φιλοσοφία μας ως άμεση απειλή. Γι' αυτό στοχεύουν τους φιλοσόφους μας με δολοφονία. Η κουλτούρα και η τέχνη μας αποτελούν κίνδυνο γι' αυτούς, έτσι προσπαθούν να τις απαγορεύσουν. Η ανάπτυξη και η ευημερία μας αποτελούν επίσης απειλή γι' αυτούς, επειδή ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Αυτοί ούτε θέλουν ούτε χρειάζονται την Ρωσία, αλλά την χρειαζόμαστε εμείς.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν, οι φιλοδοξίες για παγκόσμια κυριαρχία κατέρρευσαν επανειλημμένα μπροστά στο θάρρος και την αντοχή του λαού μας. Η Ρωσία θα είναι πάντα η Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας και την πατρίδα μας.

Η Δύση υπολογίζει στην ατιμωρησία, στο να μπορεί να την γλιτώσει από οτιδήποτε. Αυτό πράγματι συνέβαινε μέχρι προσφάτως. Οι συμφωνίες στρατηγικής ασφάλειας αχρηστεύτηκαν. Συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο κατέληξαν παραμύθια. Οι ακλόνητες υποσχέσεις να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ προς ανατολάς μετατράπησαν σε βρώμικη απάτη μόλις οι πρώην ηγέτες μας τις πίστεψαν. Η αντιτυραυλική άμυνα, οι συνθήκες για τους πυράλους μεσαίου και μικρότερου βεληνεκούς καταργήθηκαν μονομερώς με απίθανες προφάσεις.

Το μόνο που ακούμε είναι η επιμονή της Δύσης σε κάποια τάξη κανόνων. Από που ήρθε αυτό δηλαδή; Ποιός είδε ποτέ του αυτούς τους κανόνες; Ποιός συμφώνησε ή τους ενέκρινε; Ακούστε, όλα αυτά είναι απλώς ένα σωρό ανοησίες, πλήρης εξαπάτηση, διπλά ή και τριπλά μέτρα και σταθμά! Μάλλον μας νομίζουν για ηλίθιους.

Η Ρωσία είναι μιά σπουδαία χιλιόχρονη δύναμη, ένας ολοκληρωμένος πολιτισμός, και δεν πρόκειται να ζήσει με τέτοιους αυτοσχέδιους, ψευτικούς κανόνες.

Είναι η καλούμενη Δύση που καταπάτησε την αρχή του απαραβίαστου των συνόρων και τώρα αποφασίζει, κατά το δοκούν, ποιός έχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και ποιός όχι, ποιός δεν το αξίζει. Άγνωστο πού βασίζονται οι αποφάσεις τους ή ποιός τους έδωσε το δικαίωμα να αποφασίζουν ευθύς εξαρχής. Απλώς το πήραν μόνοι τους.

Αυτός είναι ο λόγος που η επιλογή των ανθρώπων της Κριμέας, της Σεβαστούπολης, του Ντονέσκ, του Λουγκάνσκ, του Ζαπορόζιε και της Χερσώνος τους εξοργίζει τόσο πολύ. Η Δύση δεν έχει κανένα ηθικό δικαίωμα να κρίνει, ούτε καν να έχει λόγο στα περί ελευθερίας ή δημοκρατίας. Δεν έχει και δεν είχε ποτέ.

Οι δυτικές άρχουσες ελίτ όχι μόνον αρνούνται την εθνική κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο. Η ηγεμονία τους έχει έντονα τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού, του δεσποτισμού και του απαρτχάιντ. Διαχωρίζουν θρασύτατα τόν κόσμο στους υποτελείς τους – τις καλούμενες πολιτισμένες χώρες – και σε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι σύμφωνα με τα σχέδια των σημερινών δυτικών ρατσιστών, θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των βαρβάρων και των αγρίων. Ψεύτικες ταμπέλες όπως “χώρα-απατεώνας” ή “αυταρχικό καθεστώς” είναι ήδη έτοιμες και χρησιμοποιούνται για τον στιγματισμό ολοκλήρων εθνών και κρατών, κι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο εδώ: κατά βάθος, οι δυτικές ελίτ παρέμειναν οι ίδιοι αποικιοκράτες. Κάνουν διακρίσεις και χωρίζουν τους λαούς στους πρώτης τάξης και στους υπόλοιπους.

Ουδέποτε συμφωνήσαμε και ουδέποτε θα συμφωνήσουμε σέ τέτοιο πολιτικό εθνικισμό και ρατσισμό. Τι άλλο, αν όχι ρατσισμός, είναι η ρωσοφοβία που εξαπλώνεται ανά τον κόσμο; Τι άλλο, αν όχι ρατσισμός, είναι η δογματική πεποίθηση της Δύσης ότι ο πολιτισμός και η νεοφιλελεύθερη κουλτούρα της είναι το αδιαμφισβήτητο μοντέλο που πρέπει όλος ο κόσμος να ακολουθήσει; “Είσαι ή μαζί μας ή εναντίον μας”. Είναι παράξενο και μόνο που το ακούει

κανείς.

Οι δυτικές ελίτ μετακυλούν ακόμη και την μετάνοια για τα δικά τους ιστορικά εγκλήματα σε όλους τους άλλους, απαιτώντας από τους πολίτες των χωρών τους και των άλλων λαών να ομολογήσουν πράγματα με τα οποία δεν έχουν την παραμικρή σχέση, όπως για παράδειγμα, η περίοδος των αποικιοκρατικών κατακτήσεων.

Ορθώς θα υπενθυμίσουμε στην Δύση ότι ξεκίνησε την αποικιοκρατική της πολιτική ήδη από τον Μεσαίωνα, ακολουθούμενη από το παγκόσμιο δουλεμπόριο, την γενοκτονία ινδιάνικων φυλών στην Αμερική, την λεηλασία της Ινδίας και της Αφρικής, και τους πολέμους της Αγγλίας και της Γαλλίας κατά της Κίνας, που είχαν ως αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί να ανοίξει τα λιμάνια της στο εμπόριο οπίου. Αυτό που έκαναν ήταν να εθίσουν ολόκληρα έθνη στα ναρκωτικά και να εξοντώσουν σκόπιμα ολόκληρες εθνοτικές ομάδες για να υφαρπάξουν την γη και τους πόρους τους, κυνηγώντας ανθρώπους σαν να ήταν ζώα. Αυτό είναι ενάντιο στην ανθρώπινη φύση, την αλήθεια, την ελευθερία και την δικαιοσύνη.

Ενώ εμείς – είμαστε υπερήφανοι ότι τον 20ο αιώνα η χώρα μας ηγήθηκε του αντιαποικιακού κινήματος, το οποίο δημιούργησε τις ευκαιρίες για πολλούς λαούς παγκοσμίως να προοδεύσουν, να μειώσουν την φτώχεια και την ανισότητα και να νικήσουν την πείνα και τις ασθένειες.

Να τονίσω ότι ένας από τους λόγους της μακράιωνης ρωσοφοβίας, της απροκάλυπτης εχθρότητας των δυτικών ελίτ προς την Ρωσία, είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν τους επιτρέψαμε να μας ληστέψουν κατά την περίοδο των αποικιοκρατικών κατακτήσεων και αναγκάσαμε τους Ευρωπαίους να συναλλάσσονται μαζί μας με αμοιβαία επωφελείς όρους. Αυτό επιτεύχθηκε δημιουργώντας ένα ισχυρό συγκεντρωτικό κράτος στην Ρωσία, που αναπτύχθηκε και ισχυροποιήθηκε βασισμένο στις σπουδαίες ηθικές αξίες του ορθόδοξου χριστιανισμού, του ισλάμ, του ιουδαϊσμού και του βουδισμού, καθώς και του ρωσικού πολιτισμού και της ρωσικής αξιοπιστίας λόγου που ήταν ανοιχτά σε όλους.

Υπήρξαν πολλά σχέδια για εισβολή στην Ρωσία. Τέτοιες απόπειρες έγιναν κατά την Εποχή των Ταραχών τον 17ο αιώνα και την δύσκολη περίοδο που ακολούθησε μετά την επανάσταση του 1917. Όλες τους απέτυχαν. Η Δύση κατάφερε να υφαρπάξει τον πλούτο της Ρωσίας μόνον στα τέλη του 20ου αιώνα, όταν το κράτος είχε καταστραφεί. Μας αποκαλούσαν φίλους και εταίρους, αλλά μας αντιμετώπιζαν σαν αποικία, εκπονώντας διάφορα σχέδια για να αντλήσουν τρισεκατομμύρια δολάρια από την χώρα. Τα θυμόμαστε. Δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα.

Πριν από λίγες ημέρες, οι άνθρωποι στο Ντονέσκ και στο Λουγκάνσκ, στην Χερσόνα και στο Ζαπορόζιε διακήρυξαν την υποστήριξή τους προς την αποκατάσταση της ιστορικής μας ενότητας. Σας ευχαριστούμε!

Οι δυτικές χώρες λένε εδώ και αιώνες ότι φέρουν ελευθερία και δημοκρατία σε άλλα έθνη. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Αντί να φέρουν δημοκρατία, καταπιέζουν και εκμεταλλεύονται, και αντί να παρέχουν ελευθερία, υποδουλώνουν και

καταπιέζουν. Ο μονοπολικός κόσμος είναι εγγενώς αντιδημοκρατικός και ανελεύθερος – είναι ψευδής και υποκριτικός εσωτερικά και εξωτερικά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη χώρα παγκοσμίως που έχει χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα δύο φορές, καταστρέφοντας τις πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι στην Ιαπωνία. Και δημιουργώντας έτσι ένα προηγούμενο.

Θυμηθείτε ότι κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία κατέστρεψαν ολοσχερώς, χωρίς να είναι ούτε ελαχίστως αναγκαίο στρατιωτικά, την Δρέσδη, το Αμβούργο, την Κολωνία και πολλές άλλες γερμανικές πόλεις. Έγινε προς επίδειξη και, να το επαναλάβω, χωρίς να είναι αναγκαίο στρατιωτικά. Είχαν μόνον έναν στόχο, όπως και με τους πυρηνικούς βομβαρδισμούς ιαπωνικών πόλεων: να εκφοβίσουν την χώρα μας και όλον τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άφησαν μια βαθιά ουλή στην μνήμη των λαών της Κορέας και του Βιετνάμ με τους ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς τους και την χρήση ναπάλμ και χημικών όπλων.

Στην πραγματικότητα συνεχίζουν να έχουν υπό κατοχή την Γερμανία, την Ιαπωνία, την Δημοκρατία της Κορέας και άλλες χώρες, τις οποίες κυνικά αναφέρουν ως ισότιμες και σύμμαχες. Κοιτάξτε, τι είδους συμμαχία είναι τούτη; Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι οι ανώτατοι αξιωματούχοι των χωρών αυτών κατασκοπεύονται και ότι στα γραφεία και στα σπίτια τους έχουν τοποθετηθεί “κοριοί” για παρακολούθηση. Είναι ντροπή, ντροπή γι’ αυτούς που το κάνουν και γι’ αυτούς που, σαν σκλάβοι, ανέχονται σιωπηλά και καρτερικά αυτή την αλαζονική συμπεριφορά.

Ονομάζουν τις εντολές και τις απειλές προς τους υποτελείς τους Ευρω-ατλαντική αλληλεγγύη, και την δημιουργία βιολογικών όπλων καθώς και την χρήση ανθρωπίνων πειραματόζωων, μεταξύ άλλων και στην Ουκρανία, ευγενή ιατρική έρευνα.

Είναι οι καταστροφικές πολιτικές τους, οι πόλεμοι και η λεηλασία τους που έχουν προκαλέσει το σημερινό μαζικό κύμα μεταναστών. Εκατομμύρια άνθρωποι υπομένουν κακουχίες και ταπεινώσεις ή πεθαίνουν κατά χιλιάδες προσπαθώντας να φθάσουν στην Ευρώπη.

Εξάγουν σιτηρά από την Ουκρανία τώρα. Πού τα πηγαίνουν με το πρόσχημα της διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας των φτωχότερων χωρών; Πού πηγαίνουν τα σιτηρά; Τα πηγαίνουν στις ίδιες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μόνον το πέντε τοις εκατό έφθασε στις φτωχότερες χώρες. Ακόμη περισσότερος δόλος και απροκάλυπτη απάτη και πάλι.

Στην πραγματικότητα, η αμερικανική ελίτ χρησιμοποιεί την τραγωδία αυτών των ανθρώπων για να αποδυναμώσει τους αντιπάλους της, για να καταστρέψει τα εθνικά κράτη. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη, για την ταυτότητα της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και άλλων χωρών με ιστορία αιώνων.

Η Ουάσινγκτον απαιτεί συνεχώς περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτικών ακολουθεί πειθήνια. Προφανώς και αντιλαμβάνονται ότι ασκώντας πιέσεις στην ΕΕ να παραιτηθεί πλήρως από την ρωσική ενέργεια και άλλους πόρους, οι Ηνωμένες Πολιτείες ωθούν ουσιαστικά την Ευρώπη στην αποβιομηχάνιση επιδιώκοντας να πάρουν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Οι ευρωπαϊκές ελίτ καταλαβαίνουν τα πάντα – φυσικά και τα καταλαβαίνουν, αλλά προτιμούν να υπηρετούν τα συμφέροντα των άλλων. Δεν πρόκειται πλέον για δουλοπρέπεια, αλλά για άμεση προδοσία των ίδιων των λαών τους. Θεός βοηθός, από αυτούς εξαρτάται.

Πλην όμως οι Αγγλοσάξονες πιστεύουν ότι οι κυρώσεις δεν αρκούν πλέον και τώρα έχουν στραφεί στην υπονόμευση. Φαίνεται απίστευτο, αλλά είναι γεγονός – προξενώντας εκρήξεις στους διεθνείς αγωγούς φυσικού αερίου Νορντ Στρήμ που εκτείνονται κατά μήκος του πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας, ουσιαστικά ξεκίνησαν την καταστροφή ολόκληρης της ενεργειακής υποδομής της Ευρώπης. Είναι ξεκάθαρο σε όλους ποιος έχει να κερδίσει κάτι. Αυτοί που επωφελούνται είναι, βέβαια, οι υπαίτιοι.

Οι προσταγές των ΗΠΑ βασίζονται στην ωμή βία, στον κανόνα της πυγμής. Κάποιες φορές έχουν όμορφο περιτύλιγμα, άλλοτε καθόλου, αλλά η ουσία είναι η ίδια – ο κανόνας της πυγμής. Από αυτό προκύπτει η ανάπτυξη και διατήρηση εκατοντάδων στρατιωτικών βάσεων σε όλες τις γωνιές της γης, η επέκταση του NATO και οι προσπάθειες για την συγκρότηση νέων στρατιωτικών συμμαχιών, όπως η ΑUKUS και άλλα παρόμοια. Καταβάλλεται προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια στρατιωτικοπολιτική αλυσίδα Ουάσινγκτον–Σεούλ–Τόκιο. Όλα τα κράτη που έχουν ή επιδιώκουν να αποκτήσουν γνήσια στρατηγική κυριαρχία και είναι ικανά να αμφισβητήσουν την δυτική ηγεμονία, αυτομάτως ανακηρύσσονται εχθροί.

Αυτές είναι οι αρχές που διέπουν τα στρατιωτικά δόγματα των ΗΠΑ και του NATO που απαιτούν την απόλυτη κυριαρχία. Οι δυτικές ελίτ παρουσιάζουν τα νεοαποικιοκρατικά τους σχέδια με την ίδια υποκρισία, ισχυριζόμενες ειρηνικές προθέσεις και μιλώντας για κάποιο είδος ανάσχεσης. Αυτός ο παραπλανητικός όρος μεταφέρεται από την μια στρατηγική στην άλλη, όμως στην πραγματικότητα σημαίνει μόνον ένα πράγμα – την υπονόμευση κάθε κυρίαρχου κέντρου δύναμης, όλων τους.

Έχουμε ήδη ακούσει για την ανάσχεση της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν. Πιστεύω ότι σειρά έχουν άλλες χώρες της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, καθώς και οι σημερινοί εταίροι και σύμμαχοι των ΗΠΑ. Εξάλλου, γνωρίζουμε ότι όποτε δυσαρεστούνται, επιβάλλουν κυρώσεις και εναντίον των συμμάχων τους – εναντίον της τάδε ή της δείνα τράπεζας ή εταιρείας. Αυτή είναι η πρακτική τους και θα την διευρύνουν. Έχουν τα πάντα στο στόχαστρό τους, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων μας – των χωρών της ΚΑΚ (CIS).

Ταυτόχρονα, η Δύση είναι προφανές ότι επιμένει να εμφανίζει τις επιθυμίες της ως πραγματικότητα εδώ και πολύ καιρό. Εξαπολύοντας τον αιφνιδιαστικό πόλεμο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, για παράδειγμα, νόμιζαν ότι θα μπορούσαν για μία ακόμη φορά να



συμπαράταξουν ολόκληρο τον κόσμο στις διαταγές τους. Όπως αποδείχθηκε, ωστόσο, μια τέτοια λαμπρή προοπτική δεν συγκινεί τους πάντες – εκτός από τους τελειωμένους πολιτικούς μαζοχιστές και τους θαυμαστές άλλων ανορθόδοξων μορφών διεθνών σχέσεων. Τα περισσότερα κράτη αρνούνται να “σταθούν προσοχή” και αντιθέτως επιλέγουν τον λογικό δρόμο της συνεργασίας με την Ρωσία.

Η Δύση σαφώς δεν περίμενε τέτοια ανυποταξία. Πολύ απλά είχαν συνηθίσει να ενεργούν σύμφωνα με ένα πρότυπο, να αρπάζουν ό,τι θέλουν με εκβιασμό, δωροδοκία, εκφοβισμό, και έπεισαν τον εαυτό τους ότι αυτές οι μέθοδοι θα ήταν επιτυχείς διά παντός, σάν να είχαν παγιωθεί στο απώτατο παρελθόν.

Μια τέτοια σιγουριά είναι άμεση απόρροια όχι μόνον της περιβόητης έννοιας του Εξαιρητισμού – αν και αυτή δεν παύει ποτέ να εκπλήσσει – αλλά και της υπαρκτής “πληροφοριακής πενίας” στην Δύση. Η αλήθεια καταπνίγηκε σε έναν ωκεανό από μυθεύματα, αυταπάτες και παραχαράξεις, με την χρήση μιας εξαιρετικά επιθετικής προπαγάνδας που ψεύδεται σαν τον Γκέμπελς. Όσο πιο απίστευτο είναι το ψέμα, τόσο γρηγορότερα οι άνθρωποι θα το πιστέψουν – έτσι λειτουργούν, σύμφωνα με αυτήν την αρχή.

Όμως οι άνθρωποι δεν γίνεται να τραφούν με τυπωμένα δολάρια και ευρώ. Δεν γίνεται να τους θρέψεις με κομμάτια χαρτί, και η εικονική, υπερτιμημένη κεφαλαιοποίηση των δυτικών εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης δεν γίνεται να θερμάνει τα σπίτια τους. Όλα όσα λέω είναι σημαντικά. Και αυτό που μόλις είπα επίσης: δεν γίνεται να ταΐσεις κανέναν με χαρτιά – χρειάζεσαι τρόφιμα, και δεν γίνεται να θερμάνεις το σπίτι κανενός με αυτές τις υπερτιμημένες κεφαλαιοποιήσεις – χρειάζεσαι ενέργεια.

Αυτός είναι ο λόγος που οι πολιτικοί στην Ευρώπη πρέπει να πείσουν τους συμπολίτες τους να τρώνε λιγότερο, να πλένονται πιά αραιά και να ντύνονται με πιο ζεστά ρούχα μέσα στο σπίτι. Και όσοι αρχίζουν να θέτουν εύλογα ερωτήματα όπως “Γιατί συμβαίνει αυτό στην πράξη;” ανακηρύσσονται αμέσως εχθροί, ακραίοι και ριζοσπάστες. Στρέφονται στην Ρωσία και λένε: αυτή είναι η πηγή όλων των προβλημάτων σας. Ακόμη περισσότερα ψέμματα.

Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι οι δυτικές ελίτ δεν πρόκειται να αναζητήσουν εποικοδομητικούς τρόπους για έξοδο από την παγκόσμια επισιτιστική και ενεργειακή κρίση για την οποία ευθύνονται αποκλειστικά και μόνον οι ίδιες, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης πολιτικής τους, που ανάγεται πολύ πριν από την ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας στην Ουκρανία, στο Ντονμπάς. Δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να λύσουν τα προβλήματα της αδικίας και της ανισότητας. Φοβούμαι ότι θα προτιμήσουν κάποιες άλλες συνταγές με τις οποίες είναι πιο εξοικειωμένοι.

Και εδώ είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η Δύση διασώθηκε από τις δυσκολίες που είχε στις αρχές του 20ου αιώνα με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα κέρδη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν τελικά την Μεγάλη Ύφεση και να γίνουν η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, και να επιβάλλουν στον πλανήτη την ισχύ του δολλαρίου ως παγκόσμιο συναλλαγματικό νόμισμα. Και η κρίση της δεκαετίας του 1980 – τα

προβλήματα κορυφώθηκαν και πάλι τη δεκαετία του 1980 – η Δύση βγήκε από αυτήν αλώβητη σε μεγάλο βαθμό χάρη στην οικειοποίηση της κληρονομιάς και των πόρων της Σοβιετικής Ένωσης μετά την κατάρρευση και διάλυσή της. Αυτό είναι γεγονός.

Τώρα, προκειμένου να ξεφύγουν από το πιο πρόσφατο σύμπλεγμα δυσκολιών, πρέπει να διαλύσουν την Ρωσία καθώς και άλλα κράτη που επιλέγουν μια κυρίαρχη πορεία ανάπτυξης, πάση θυσία, για να είναι σε θέση να συνεχίσουν την περαιτέρω λεηλασία του πλούτου άλλων εθνών και να τον χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις δικές τους τρύπες. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν αποκλείω να προσπαθήσουν να προκαλέσουν την κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος και να επιρρίψουν όλο το φταίξιμο εκεί, ή, Θεός φυλάξει, να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν την παλιά συνταγή της οικονομικής ανάπτυξης μέσω πολέμου.

Η Ρωσία έχει επίγνωση της ευθύνης της έναντι της διεθνούς κοινότητας και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι θα επικρατήσουν οι πιο ψυχραιμες θέσεις.

Το παρόν νεοαποικιακό μοντέλο είναι οριστικά καταδικασμένο – τουλάχιστον αυτό είναι προφανές. Πλήν όμως επαναλαμβάνω ότι οι πραγματικοί αφέντες του θα προσκολληθούν σε αυτό μέχρι τέλους. Πολύ απλά δεν έχουν τίποτε άλλο να προσφέρουν στον κόσμο εκτός από την συντήρηση του ιδίου συστήματος λεηλασίας και εκβιασμού.

Δεν δίνουν δεκάρα για το φυσικό δικαίωμα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, της πλειοψηφίας της ανθρωπότητας, στην ελευθερία και την δικαιοσύνη, το δικαίωμα να καθορίζουν οι ίδιοι το μέλλον τους. Έχουν ήδη προχωρήσει στην ριζική άρνηση των ηθικών, θρησκευτικών και οικογενειακών αξιών.

Ας απαντήσουμε σε μερικές πολύ απλές ερωτήσεις για εμάς τους ίδιους. Επιστρέφω τώρα σε αυτό που είπα προηγουμένως και θέλω να απευθυνθώ επίσης σε όλους τους πολίτες της χώρας – όχι μόνο στους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα – αλλά σε όλους τους πολίτες της Ρωσίας: Θέλουμε να έχουμε εδώ, στην χώρα μας, στην Ρωσία, αντί για μητέρα και πατέρα “γονέα νούμερο ένα, γονέα νούμερο δύο και γονέα νούμερο τρία” (το έχουν χάσει εντελώς!); Θέλουμε τα σχολεία μας να επιβάλλουν στα παιδιά μας, από τις πρώτες κιόλας μέρες τους στο σχολείο, διαστροφές που οδηγούν στην υποβάθμιση και τον αφανισμό; Θέλουμε να τους σφυροκοπήσουμε στο κεφάλι την ιδέα ότι υπάρχουν και ορισμένα άλλα φύλα παράλληλα με τις γυναίκες και τους άνδρες και να τους προσφέρουμε χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου; Αυτό θέλουμε για την χώρα μας και τα παιδιά μας; Όλα αυτά είναι απαράδεκτα για εμάς. Έχουμε ένα διαφορετικό δικό μας μέλλον.

Θα το επαναλάβω ότι η δικτατορία των δυτικών ελίτ στοχοποιεί όλες τις κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των πολιτών των δυτικών χωρών. Είναι μια πρόκληση για όλους. Αυτή η πλήρης εγκατάλειψη του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, η εκτόπιση της πίστης και των παραδοσιακών αξιών και η καταστολή της ελευθερίας μοιάζουν πλέον με μια “ανεστραμμένη θρησκεία” – καθαρός σατανισμός. Στην επί του Όρους Ομιλία ο Ιησούς Χριστός είπε, ξεσκεπάζοντας τους ψεύτικους μεσσίες: “Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε”. Αυτοί οι δηλητηριώδεις καρποί είναι ήδη ολοφάνεροι στους ανθρώπους, και όχι μόνο στην

χώρα μας, αλλά και σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών ανθρώπων στην ίδια την Δύση.

Ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια περίοδο θεμελιώδους, επαναστατικού μετασχηματισμού. Αναδύονται νέα κέντρα εξουσίας. Εκπροσωπούν την πλειοψηφία – την πλειοψηφία! – της διεθνούς κοινότητας. Είναι έτοιμα όχι μόνο να διακηρύξουν τα συμφέροντά τους αλλά και να τα προστατεύσουν. Βλέπουν στην πολυπολικότητα μια ευκαιρία να ενισχύσουν την κυριαρχία τους, που σημαίνει να αποκτήσουν πραγματική ελευθερία, ιστορικές ευκαιρίες και το δικαίωμα στις δικές τους ανεξάρτητες, δημιουργικές και διακριτές μορφές ανάπτυξης, σε μια αρμονική διαδικασία.

Όπως έχω ήδη επισημάνει, στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε πολλούς ομοϊδεάτες, και αισθανόμαστε και βλέπουμε την υποστήριξή τους. Στις πιο διαφορετικές χώρες και κοινωνίες ήδη διαμορφώνεται ένα ουσιαστικά απελευθερωτικό, αντιαποικιακό κίνημα ενάντια στη μονοπολική ηγεμονία. Η δύναμή του μόνον θα μεγαλώνει με τον χρόνο. Είναι αυτή ακριβώς η δύναμη που θα καθορίσει την μελλοντική γεωπολιτική μας πραγματικότητα.

Αγαπητοί φίλοι,

σήμερα αγωνιζόμαστε για μιά δίκαιη και ελεύθερη πορεία, πρωτίστως για εμάς τους ίδιους, για την Ρωσία, προκειμένου να αφήσουμε την δικτατορία και τον δεσποτισμό οριστικά στο παρελθόν. Είμαι βέβαιος ότι οι χώρες και οι λαοί καταλαβαίνουν ότι μια πολιτική που βασίζεται στον εξαιρετισμό του οποιουδήποτε και στην καταπίεση άλλων πολιτισμών και λαών είναι εγγενώς εγκληματική και ότι πρέπει να κλείσουμε αυτό το ντροπιαστικό κεφάλαιο. Η συνεχιζόμενη κατάρρευση της δυτικής ηγεμονίας είναι μη αναστρέψιμη. Και επαναλαμβάνω: τίποτε δεν θα είναι πια όπως πρίν.

Το πεδίο μάχης στο οποίο μας κάλεσε το πεπρωμένο και η ιστορία είναι ένα πεδίο μάχης για τον λαό μας, για την μεγάλη ιστορική Ρωσία. Για την μεγάλη ιστορική Ρωσία, για τις μελλοντικές γενιές, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά μας. Πρέπει να τα προστατεύσουμε από την υποδούλωση και τα τερατώδη πειράματα που σχεδιάστηκαν για να σακατέψουν το μυαλό και την ψυχή τους.

Σήμερα, αγωνιζόμαστε για να μην διανοηθεί κανείς ποτέ ξανά ότι η Ρωσία, ο λαός μας, η γλώσσα μας ή ο πολιτισμός μας θα μπορούσε να σβηστεί από την ιστορία. Σήμερα, χρειαζόμαστε μια ενωμένη κοινωνία και η ενοποίησή της μπορεί μόνον να εδραιωθεί στην κυριαρχία, την ελευθερία, την δημιουργία και την δικαιοσύνη. Οι αξίες μας είναι η ανθρωπιά, το έλεος και η συμπόνια.

Θα ήθελα να τελειώσω με τα λόγια ενός αληθινού πατριώτη, του Ιβάν Αλεξάντροβιτς Ίλιν: “Αν θεωρώ την Ρωσία πατρίδα μου, αυτό σημαίνει ότι αγαπώ ως Ρώσος, συλλογίζομαι και σκέπτομαι, τραγουδάω και μιλάω ως Ρώσος· ότι πιστεύω στην πνευματική δύναμη του ρωσικού λαού. Το πνεύμα του είναι το δικό μου πνεύμα, η μοίρα του είναι η δική μου μοίρα, τα βάσανά του είναι η θλίψη μου, και η προκοπή του είναι η χαρά μου”.

Σε αυτές τις λέξεις συμπυκνώνεται μια μεγαλειώδης πνευματική επιλογή, η οποία, για πάνω από μιά χιλιετία ρωσικής κρατικής υπόστασης, υιοθετήθηκε από πολλές γενιές προγόνων μας. Σήμερα, κάνουμε εμείς την επιλογή αυτή. Οι πολίτες των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και οι κάτοικοι των νομών Ζαπορόζιε και Χερσώνος έκαναν την ίδια επιλογή. Επέλεξαν να είναι με τον λαό τους, να είναι με την πατρίδα τους, να μετέχουν στο πεπρωμένο της και να νικήσουν μαζί της.

Η αλήθεια είναι στο πλευρό μας, και πίσω μας είναι η Ρωσία!